

HET WEMELTJE



VBS De Wemelweide

Maart 2023 - n°5

OVERZICHT

HET WOORD VAN DE DIRECTEUR	4
ONZE KLASSEN IN DE KIJKER	6
JUF TESS IN DE KIJKER	23
EEN RECEPT VOOR PASEN	26
LES NEDERLANDS #3	28
BOEKTOPPERS	29
WAT NIEUWS VAN...	30



DERDE SCHOOLKRANT VAN 2022-2023

'Het 3^{de} Wemeltje' van 2022-2023.
Het schooljaar is al over de helft.

De laatste kleurplaat is die van de pijler "GROEIEN" van onze schoolvisie. De kinderen die een kunstwerk maakten van de kleurprenten mogen die zeker aan de directeur tonen, ze zullen een mooie plaats krijgen!

Dit Chinees gezegde leert ons dat het erg belangrijk is dat de kinderen hun eigen leerproces in handen nemen, 'zelfsturing' is daarbij essentieel. Harmonisch leren doen we niet enkel met ons hoofd, maar ook met onze handen, hart en ziel. Levenslang leren is cruciaal voor ons allemaal. De groei tot een bewuste, duurzame wereldburger is een proces waar we elke dag terug opnieuw aan moeten sleutelen.

GEDICHTENDAG van 26 januari: resultaat van onze wedstrijd:

Omdat we jong talent willen aanmoedigen publiceren we graag dit prachtig 'elfje' van het 1^{ste} leerjaar. Knap werk kinderen!!!

De 'Wemelweide-aanmoedigingsprijs' ging naar Edouard Cassiers van het 3^{de} leerjaar voor dit prachtig winter-elfje:



De 'Wemelweide-gedichten-prijs' ging naar Lora Mulders van het 6^{de} leerjaar voor haar mooie ontroerende limerick. Proficiat Lora!

*Een man verdronk in zijn gedachten,
hij wist niet waarop hij moest wachten.*

En hij dacht meteen:

"Mooie lucht om me heen."

De lucht had hele sterke krachten.

De 'Wemelweide-gedichten-prijs' voor het 'rijpere' talent was voor juf Tamara. Een uitzonderlijke limerick en tevens de enige deelnemer in de categorie 'volwassenen'. Van harte gefeliciteerd juf Tamara!

*Een directeur had jeuk in zijn oor,
dus nam hij uit de kast een boor.*

Hij boorde een gat,

dat leek hem wel wat.

Maar je zag er de andere kant door.

SCHOOLFEEST van zaterdag 3 juni

Het pastoraal thema van dit schooljaar is 'De kracht van verbinden' (vertaald naar 'Lichtpuntjes' voor de kinderen). Deze 'lichtpuntjes' willen we centraal stellen als thema van ons schoolfeest op **zaterdag 3 juni**.

Voor de generale repetitie op vrijdag 2 juni nodigen we de grootouders uit. Meer nieuws en de officiële uitnodiging volgt later.

Houd deze 2 data zeker vrij in jullie agenda en verwittig de grootouders alvast!

Veel leesplezier met 'Het Wemeltje'!

Meester Ronald Jozef.

ONZE KLASSEN IN DE KIJKER

Dag iedereen,

Wij zijn de vriendjes van de onthaalklas; ondertussen met 12 kapoenen.

Een tijdje terug werkten we het prentenboek "de stip" uit. Stippen overal. Zo mochten we een t-shirt met een spuitbus en verf versieren. Knap gedaan van al onze vriendjes. We leerden ook nog eens de kleuren en dan en dan net voor de krokusvakantie vierden we met de kleuterschool Carnaval. Dansen, modeshow en zelfgemaakte popcorn eten. Iedereen had een hele fijne dag.

Tot de volgende keer!

Juf Ilse en de vriendjes van de onthaalklas.



Carnaval in de 1^{ste} kleutersklas

Voor de vakantie kwam het thema carnaval en clowntjes aan bod. We leerden het liedje: *Clowntje heeft een rode neus*. Wat was dat een tof liedje zeg. Wie graag eens naar het liedje luistert kan hier de link vinden: [clowntje heeft een rode neus - YouTube](#)

Op woensdag mochten we ons verkleden. Wat zagen we er mooi uit! Brandweermannen, prinsessen, alle soorten dieren, spiderman, ridders, piraten, ... zoveel mooie kostuums bij elkaar.

We dansten er op los en genoten van een kommetje popcorn.

Wat was dat een leuke dag!

Groetjes van de kapoenen van de 1^{ste} kleuterklas en juf Ilke



De wonderlijke droomwereld van René Magritte

Op 31 januari trokken we met heel de klas gezellig naar de Wabo. Daar doken we allemaal samen in de wonderlijke droomwereld van René Magritte. We leerden dat Magritte lang geleden in Brussel woonde en dat hij een schilder was. Een schilder is een persoon die schilderijen schildert, en dat kon hij als de beste!

We zijn letterlijk in zijn schilderijen gedoken, wat gek toch?

Daarna was het ons beurt om aan de slag te gaan, samen maakten we een heel groot kunstwerk met allemaal cirkels en bolletjes. Waarna we deze hebben gebruikt om er gezichten, appels ...

Van te maken.

In de klas zijn we verder aan de slag gegaan met het boek 'meneer René' van Leo Timmers. Een heel gek boek want weet je wat er gebeurt met de schilderijen? Nee? Dan nodigen we jullie uit om het boek eens te lezen. Of je kan er een filmpje van zien (Schooltv: Meneer René - Prentenboek uit Koekeloere)

Kunstige groetjes,

De kunstenaars van de 2^{de} kleuterklas!



3^{de} kleuterklas gaat op exploratietocht door de straat

We gaan op zoek naar vormen : vierkant, rechthoek, driehoek en cirkel.
Ziehier de enkele gevonden voorwerpen.

Cirkels



Rechthoek



Vierkant



Driehoeken



En welke vormen zie je hier?



De wonderlijke wereld van René Magritte

De 3^{de} kleuterklas volgt een workshop over René Magritte in de Wabo
We maken kennis met enkele bekende werken en bespreken de typische kenmerken van René Magritte.

En zo worden we in de klas de grote kunstenaar Magritte



Nadien gaan we zelf aan de slag.



Het letterfeest

Eindelijk was het zover!!! We leerden alle letters en dit vierden we met het grote letterfeest. De hele dag stonden de letters in de kijker. Alle activiteiten die we deden, hadden iets met letters te maken.



Woordjes maken met de lettersoep.



Draaien aan het rad!
Is het b,d,p,v,f ?



Klanken vissen



Bomspel met de klanken. Wie de bom pakt, is al de letters kwijt



Woordjes springen



Vliegen meppen



Letters boksen



Letterbingo



We zijn heel trots dat we alle letters kennen. Wat vinden jullie van onze letterpet?



Letterspeurtocht met het 6^{de}.



Samen proberen we de ontbrekende letters te vinden ...



De letterdief heeft de letters gestolen. Rennen en zoeken naar de letters ...

Ochtendpoëzie

Marc groet 's morgens de dingen is één van de bekendste kindergedichten uit de literatuur. De kinderen in het tweede leerjaar hebben dit gedicht van Paul van Ostaijen in de klas gelezen. Een beetje gek dat je een stoel of brood kan begroeten! Ze hebben er hard om moeten lachen. Maar hé, dit gedicht heeft hun geïnspireerd om zelf poëzie te gaan maken. We hebben er alvast enkele gepubliceerd!



dag ventje met de fiets op de vaas met de bloem
 ploem ploem
 dag stoel naast de tafel
 dag brood op de tafel
 dag visserke-vis met de pijp
 en
 dag visserke-vis met de pet
 pet en pijp
 van het visserke-vis
 goeiendag
 DAA-AG VIS
 dag lieve vis
 dag klein visselijn mijn

van Paul van Ostaijen

Rodrigue groet 's morgens de dingen

dag zon dag maan
 dag boeken in de kast
 dag collage in de gang

dag klok die doet tik tak
 dag bed waar ik kan in slapen

Jack groet 's morgens de dingen



Dag
 Dag huis
 Dag zon
 Dag stoel
 Dag jonge op de fiets
 Dag tafel
 Dag mat
 Dag bord
 Dag brood
 Dag boek
 Dag kast

Ella groet 's morgens de dingen



Hallo bed waar ik net lag
 Dag stoel naast de tafel
 Dag zon in de lucht
 Hallo hemel met de sterren
 Hallo keuken met het eten
 Hallo school om te leren

3LJ

Meester Victor/
Juf Erika/Juf Laura

In het kader van de veertigdagentijd en Broederlijk Delen hebben wij een hoekenwerk uitgewerkt rond dit thema. Tijdens dit hoekenwerk hebben de kinderen kennisgemaakt met de organisatie en waarvoor Broederlijk Delen staat. We hebben een vriendschapskring geboetseert met klei om de verbinding onder elkaar aan te tonen en we hebben ook 'fair trade' fruitsla gemaakt om de eerlijke handel in het Zuiden van de wereld bij de kinderen uit te leggen en te promoten. De fruitsla was superlekker en de vriendschapskringen waren heel mooi afgewerkt!



18

4LJ

Juf Nikki

Hallo iedereen

Wij zijn met het vierde weer bezige bijen geweest. De afgelopen weken zijn er allerlei verschillende activiteiten gepasseerd. Zo zijn we op twee weken tijd drie keer naar de WABO geweest, twee keer voor een film en één keer met het derde leerjaar voor een toneel. Altijd stevige en gezellige wandelingen, alleen jammer dat het één keer voor niets was, omdat de voorstelling verplaatst was. Maar dan maakten we er gewoon een gezellige boel van waar we wat muziek opzetten tijdens het wandelen en spelletjes spelen.

Ondertussen zijn we in het vierde leerjaar echte dokters/verplegers/verzorgers geworden. Wij hebben een heel thema rond de 112 gebeld en we hebben super veel bijgeleerd! Hoe je anderen verzorgd, reanimeert, de hulpdiensten belt, ... noem maar op. We hebben die allemaal uitgetest bij elkaar en geoefend. Dus jullie zijn bij ons in goede handen!

Ook zijn er veel gekke en spontane momenten in onze klas. Zo zagen we er met carnaval allemaal heel grappig uit en deden we allemaal ons best om ons zo leuk mogelijk te verkleden. Of hoe we soms spontaan een 'karaoke'-momentje houden in de klas en de hele klas opeens mee doet en staat te dansen. We zijn ook rond kunst bezig in de klas en er komen bij ons echte kunstenaars naar boven. En wat vinden jullie van onze tableau vivants waarvan we hier enkele foto's hebben gezet? Kunnen jullie de situaties raden?

Momenteel zijn we nu in de klas een heel spannend boek aan het lezen met de juf: de heksen van Roald Dahl. Elke dag probeert de juf hieruit voor te lezen en zitten we op de puntjes van onze stoelen. Het licht gaat uit, de juf zit vooraan op de hoge stoel en iedereen volgt mee om te horen wat er als volgt gebeurt. SPANNEND!

Bij de classdojo, ons beloningssysteem met onze eigen monstertjes, zitten we BIJNA aan onze volgende beloning en daar kijken we enorm naar uit. Maar we geraken er steeds net niet... Als we nog wat extra punten hebben, dan maakt de juf voor iedereen van de klas een lekkere pasta! Dat is zeker de moeite om ons best te doen om aan de punten te geraken. Zal het ons lukken tegen de volgende keer denken jullie?!

We houden jullie op de hoogte!
Groetjes
Het vierde leerjaar

19



Het vijfde leerjaar heeft de laatste maanden en weken heel hard gewerkt in de klas. Maar natuurlijk hebben we ook nog veel andere leuke dingen gedaan!

Zo hebben we op 24 januari meegedaan aan een zwemwedstrijd met andere scholen. We waren allemaal erg nerveus, want we wilden het graag goed doen. En we hebben het ook erg goed gedaan! Met de hele klas wonnen we de gouden beker, doordat we in 10 minuten tijd de meeste lengtes konden zwemmen! Verder hebben we ook individuele wedstrijden gedaan, hier moest je maar 1 lengte zwemmen, maar wel zo snel mogelijk. Het vijfde deed het weer erg goed, juf Manou was trots op iedereen! Extra leuk was dat we drie kinderen in de finale hadden (Estelle Legrand, Nikita en Ernest). Estelle won de zilveren medaille en Nikita de gouden!



Verder staan er ook nog heel leuke dingen op de planning, waar we nu al volop mee bezig zijn! Zo hebben we al een workshop gedaan rond de opera 'Solar, Icarus burning'. Dit is een opera waar we op 12 maart naartoe gaan met het vijfde leerjaar. Met deze workshop hebben we het verhaal leren kennen dat we in de Munt zullen gaan zien. We hebben zelf liedjes gezongen en toneel mogen spelen. We kijken er naar uit om de echte versie te zien!

Daarnaast zit het vijfde leerjaar vol met ondernemers! Zo startte Ernest een groot voetbaltornooi op voor tijdens de middagspeeltijden. De ploegen bestaan uit kinderen van het 3de leerjaar tot en met het 6de leerjaar. Ze hebben zelf de ploegen en het wedstrijdschema gemaakt, ze zijn ook zelf scheidsrechters. Het zorgt voor veel sfeer op de speelplaats en de ploegen zijn erg goed bezig! Wie oh Wie zal winnen? Wij vinden het alvast erg spannend!



6LJ

Juf Laura

Zwemmarathon

Op dinsdag 24 januari namen wij, het 6^{de}, deel aan de zwemmarathon aan de VUB. Het 5^{de} leerjaar deed ook mee. We moesten gedurende 10 minuten het meest aantal lengtes met de klas zwemmen. Wij behaalden met 14 leerlingen 145 lengtes! Reken maar eens uit hoeveel lengtes dat gemiddeld is per persoon... 😊

Daarna moest elke leerling individueel tegen leerlingen van andere scholen zwemmen en de beste tijd behalen. Stan behaalde goud en Noah brons. Garance behaalde een knappe 5^{de} plaats. Iedereen deed erg zijn best! Er was een toffe ambiance! We wonnen zelfs de beker én het 5^{de} leerjaar ook!



Welverdiende voetbalmatch

Op 1 maart was juf Laura jarig! Ons geduld werd beloond; ze verraste ons met onze welverdiende beloning van Classdojo; een voetbalmatch met heel de klas waarbij juf Laura zelf ook deelnam. Ze heeft zelfs een goal gescoord... maar wel een owngoal (= goal in je eigen doel). Ze heeft jammer genoeg 2 penalty's gemist. We vinden het keitof dat juf Laura meespeelde!



Het werd een hele spannende match; het eindigde met een gelijke stand: 9-9.

Om terug op krachten te komen en als traktatie van de jarige juf genoten we van heerlijke donuts.



Verjaardag juf Laura!

WAT NIEUWS VAN
Juf Tess

De meesten van jullie kennen juf Tess wel. Ze regelt samen met andere leerkrachten de opvang. Maar tot hoever kennen jullie haar echt? Jullie kunnen er hierachter komen.

Voornaam: Tess

Geboorteland: de Filipijnen

Lievelings kleur: zwart, wit en grijs

Lievelings eten: rijst, loempia's, noedels

Lievelings dier: kanarie, poes, hond

Hoe was jij vroeger in de klas? Ik was altijd de kleinste, in de Filipijnen moet de kleinste altijd vooraan in de rij, ik dus. Ik was ook verlegen.

Wat voor persoon ben je in het leven? Hardwerkend, zelfstandig en respectvol naar anderen toe.

Wat doe je graag? Ik tuinier graag.

Wat is dan je lievelingsplant? Orchideeën, azalea's en camelia

Wat voor sport doe/deed je graag? Ik doe geen sport meer, maar vroeger hield ik van alles met een bal. Badminton vind ik ook leuk. Ik dans en zing graag, voor corona zong ik altijd karaoke.

Hoe lang werk je al op de Wemelweide? Sinds 2004, dat is al 19 jaar.

Heb je ook andere jobs gedaan? Mijn eerste job was werken op de ambassade van Spanje, ik was daan concierge. Maar de leukste job is hier!

Weetje: Juf Tess spreekt 5 talen! Wow!

Kenden jullie juf Tess al zo goed als jullie dachten? Zeg maar eens hallo als jullie haar zien!

Een interview van Lora en Anouk van de kinderredactie

Brussels Kampioenschap scholenveldloop

Op zaterdag 25 februari ging het Brussels Kampioenschap Scholenveldloop door in het Park van Laken.

Heel veel kinderen uit onze school werden geselecteerd om hier aan deel te nemen. Jammer genoeg ging het kampioenschap door tijdens de Krokusvakantie waardoor veel kinderen en leerkrachten op vakantie waren. Gelukkig waren er ook kinderen die wel konden meedoen en onze school konden vertegenwoordigen!

Onder een stralende zon en met een beetje stress werd er gestreden tussen de leerlingen van de Brusselse scholen voor een mooie plek in de rangschikking. Er werd enorm hard gesupporterd. Juf Ann en Meester Ronald waren op post en de sfeer was geweldig.

Noah van het 6de leerjaar maakte het wel heel erg spannend door net op het einde nog een inhaalbeweging te maken van de 2de naar de 1ste plaats. WOW! Wat een knappe prestatie! Ook Julien van het 5de leerjaar kon een podiumplaats bemachtigen en werd 3de. ZALIG! Ook een dikke proficiat aan alle andere kinderen die een mooie plek konden bemachtigen op dit kampioenschap. Jullie waren geweldig!

Juf Sara



24

Onze school staat in de Leopold Wienerlaan. Dat weten we allemaal. Maar weten we ook wie die Leopold was? Hij was burgemeester van Watermaal-Bosvoorde. Hij was de 7^{de} sinds België onafhankelijk werd. Ondertussen zijn we al aan de 17^{de} burgemeester toe.

Wist je trouwens dat Watermaal-Bosvoorde een interessante geschiedenis heeft? Voor de Romeinen hier kwamen logeren woonden er al mensen. Het waren twee eenvoudige dorpen met veel bos.

Heel lange tijd woonden er enkel houthakkers en boeren. Maar regelmatig kwamen edelen hier jagen – dat vonden ze erg fijn want er was veel wild in de bossen. Op het ogenblik dat Leopold burgemeester wordt stelt Watermaal-Bosvoorde niet veel voor. Er zijn maar 2500 bewoners, er zijn geen straten van steen. Maar Leopold zorgt voor goede straten, maakt wijken netjes en zorgde dat kinderen naar school konden. Aha! Daarom staat onze school in de Leopold Wienerlaan.

Juf Tamara



(bron : website van de gemeente Watermaal-Bosvoorde)

25

De familie Paashaas

Gemaakt door Sebastian (6L)

We hebben voor de 2de keer een recept, dit keer geen dessert, maar een klein aperitief! Het is bijna Pasen, dus hebben we een recept gevonden waar je de hele familie van de paashaas kan namaken, namelijk: De familie Paashaas!

Het is een soort vol-au-vent, maar dan veel leuker.

Succes met het maken van de familie!

Ingrediënten

- 1 bladerdeegbakje
- 12 mini bladerdeegbakjes
- 150g champignons (als je dit niet lust, mag je dit vervangen door bv. kip. Het moet wel 150g blijven.)
- 1 kleine sjalot (of échalote)
- 30cl melk
- 50g boter
- 40g bloem
- 1 paarse andijvie of witloof
- rozijnen
- een paar maïskorrels
- zout en peper

Kookmateriaal

- een pan
- een kookpot
- een oven



Bereiding

Neem alle ingrediënten bij elkaar.

Snij de champignons (of de andere keuze) en de sjalot in stukjes.

Doe die in de pan met 10g boter tijdens **10 min.**

Laat de rest van de boter smelten in de kookpot, doe de bloem erbij en roer goed. Doe de melk erbij en meng totdat alles dikker wordt.

Meng de 2 bereidingen en doe er zout en peper bij.

Vul de bladerdeegbakjes en zet ze **15 min.** in de oven op **180° C.**

Voor de oortjes, pak je 2 kleine stukken paarse andijvie of witloof.

Maak de oogjes met 2 rozijnen en de neus met 1 korrel maïs.

Eet smakelijk!



NEDERLANDS OP SCHOOL LES 3

“Nederlands na school...
voor de papa's en de mama's”

Om jullie verder aan te moedigen om het Nederlands op school te stimuleren geven we jullie deze keer twee tips om jullie Nederlands buiten de school te oefenen!

Een serie in het Nederlands:

Nu op Netflix, twee niet te missen spannende series: «Over Water» en «Undercover» beide beschikbaar met Franse ondertiteling!



Een abonnement op Bruzz

Niet alleen is het abonnement op het weekblad Bruzz binnen het Brussels Gewest helemaal gratis (www.bruzz.be/abonnement-op-bruzz), de meeste artikels zijn ook op www.bruzz.be/eenvoudig-nederlands beschikbaar in een “eenvoudig nederlands”!

Veel succes!

De Ouderraad

Hallo iedereen!

Voor deze editie hebben Eline en Imane aan kinderen gevraagd wat hun lievelingsboek was. Ze hebben veel succes gehad! Er is keuze voor alle smaken: een mysterieuze enquête, een (letterlijk) magisch avontuur, een gestrafte elfenprins en een top(corn) en grappig cowboy verhaal...



Félix, 2^{de} leerjaar: **PIRATEN GAAN NIET NAAR SCHOOL !**

Alan MacDonald

Ik vind het een goed boek omdat het over school en piraten gaat, twee leuke onderwerpen! Er zijn leuke tekeningen en het is erg grappig.



Suzie, 3^{de} leerjaar: **DE GEHEIMZINNIGE KAASDIEF**

Geronimo Stilton

Het is erg spannend... Geronimo gaat in veel landen om de gestolen kaas terug te vinden. En de Geronimo Stilton boeken zijn altijd leuk!



Zoé, 3^{de} leerjaar: **BOB POPCORN** - Maranke Rinck

Het gaat over cowboys en het is heel heel HEEL grappig en er zijn leuke tekeningen die helpen de tekst te begrijpen.



Michael, 4^{de} leerjaar: **HARRY POTTER EN DE STEEN DER WIJZEN**
J.K. Rowling

Het is heel spannend en er zijn veel avonturen. Het is gewoon SUPER LEUK!!!! Ik raad het aan aan mensen die van fantasie en magie houden.



Emma, 5^{de} leerjaar: **DAANTJE DE WERELDKAMPIOEN** - Roald Dahl

Het is leuk omdat het vol fantasie is en het hoofdpersonage(Daantje) beleeft veel avonturen. Het is echt een fijn boek om te lezen !

Eline, 6^{de} leerjaar: **DE ELFENPRINS** - Gert Goovaerts

Het gaat over Dagmar, een elfenprins, die als straf in de mensenwereld terecht komt. Hoe moet hij terugkeren naar de elfenwereld? Dat lees je in het boek!



WAT NIEUWS VAN DE Interview familie Mercier

Hallo familie Mercier! In 2022 zijn jullie in Singapore vertrokken. Maar daarvoor waren jullie in de Wemelweide! Jammer genoeg zijn er veel mensen die jullie missen. Daarom stellen we jullie enkele vragen.

Nu weet iedereen dat jullie in Singapore wonen, maar waar precies?

Singapore is een klein eiland, een stad en een land. Wij wonen in "Bukit Timah", in het Maleis betekent dit "heuvel van de Temak bomen".

Vertel ons een beetje over jullie school; moeten jullie een uniform dragen? In welke taal krijgen jullie les?

Onze school noemt Chatsworth International School. We krijgen les in het Engels en Chinees. We dragen elke dag een uniform. Wanneer we turnles hebben, moeten we een blauw sportuniform dragen.



Wat spelen jullie als spelletjes tijdens de speeltijd? Verschillen die veel van die van ons?

Tijdens de speeltijd spelen we veel verschillende spelletjes zoals hoola-hoop, verstopperkje, go-car, enz. Omdat

het altijd warm is, mogen we ook met water spelen. We mogen tijdens de speeltijd ook naar de schoolbibliotheek gaan. Op de foto's zien jullie onze speelplaats.



Welke taal spreken ze in Singapore?

In Singapore spreekt men vier verschillende talen: Chinees, Engels, Maleis en Tamil (een taal die wordt gesproken in het Zuiden van India).

Is er een typische sport van het land? Spelen jullie het graag?

We weten niet goed als er een typische sport is in Singapore. We merken wel dat de mensen hier veel aan sport doen, zoals joggen, hockey, voetbal, zwemmen, tennis, enz... Op school en buiten de school doen wij ook véél aan sport.

Charlotte speelt voetbal in het voetbalteam van de school.



Verschilt het weer veel van dat in België? Is het eerder mooi of slecht weer?

In Singapore zijn er geen seizoenen.

Het is altijd zomer, tussen de 28°C en 35°C. Soms regent het heel hard, soms schijnt de zon, maar het blijft altijd warm. Er zijn vaak heel grote stormen.

Hebben jullie nieuwe dieren ontdekt? Zijn ze eerder mooi en lief, of lelijk maar grappig?

Ja, we zien hier een heleboel nieuwe dieren. Overal zien we grote en kleine varanen. Af en toe zien we ook slangen. Er zijn héél véél apen. Die vinden we héél grappig. Ze komen in onze school, om op de toestellen van de speelplaats te spelen en om voedsel te stelen in de boekentassen. In onze tuin komen er wilde hanen, kippen, kuikentjes en eekhoortjes. De vogels zijn ook verschillend van die van België. Er zijn toekans en papegaaien. Af en toe zien we ook wilde zwijnen, vissen in de zee, en civet katten. Op de foto's zien jullie een varaan en een aap in onze school.



Hoe is het eten daar? Lekker of slecht? En hebben jullie nieuwe gerechten ontdekt?

Het eten is lekker. We eten veel rijst en groenten maar ook noedels, dumplings en spring rolls. Wat we héél lekker vinden zijn de "satay", het zijn stukjes geïmpregneerd vlees of garnalen op een dunne houten spies. Dat is een typisch gerecht van Singapore. We eten lekker fruit zoals mangostan, papaya, mango en draken fruit. De durian is typisch fruit dat we niet lekker vinden omdat het ook héél erg stinkt. Hieronder zien jullie een foto van mensen die satay klaarmaken.



Hebben jullie al een beetje kunnen rondreizen? Wat hebben jullie allemaal gezien?

We zijn al naar Cambodja, Indonesië, Tasmanië en Australië geweest. Binnenkort gaan we naar Vietnam!

Bedankt voor jullie aandacht! We hopen jullie snel opnieuw te zien!!!

Warme en zonnige groetjes aan iedereen!!

Anna en Anouk van het zesde leerjaar

