

HET WEMELTJE



VBS De Wemelweide

December 2022 - n°4

OVERZICHT

WOORD VAN DE DIRECTEUR	4
ONZE KLASSEN IN DE KIJKER	7
EEN BERICHT VAN...	25
DE VOORLEESWEEK	27
BOEKTOPPERS	29
WAT NIEUWS VAN...	31



WOORD VAN DE DIRECTEUR

TWEEDE SCHOOLKRANT VAN 2022-2023

‘Het 2de Wemeltje’ van 2022-2023! De kleurplaat is deze keer de pijler “**ZORGEN**” van de schoolvisie.

De kleurplaat van ‘SAMEN SCHOOL MAKEN’, ‘GOESTING’, ‘IK-JIJ-WIJ’ en ‘ZORGEN’ hebben jullie kind al mogen inkleuren. Jullie mogen er nog 1 verwachten 😊.

De kinderen die er een kunstwerk van maakten mogen die zeker komen tonen in de bureau van de directeur!!

We beginnen op ‘kruissnelheid’ te komen. We vinden het heel belangrijk dat we ontwikkelingsgericht inzetten in de zorgondersteuning van onze kinderen. Kinderen leren proefondervindelijk en fouten maken hoort daar gewoon bij. Kinderen leren van de fouten die ze maken, het doet hen groeien.

We vieren met Kerst de geboorte van onze Verlosser, misschien moeten wij als volwassenen ons ook meer bewust zijn van onze eigen groeikansen. Durven wij ook te leren uit de fouten die we maken?

Schoolfeest

Het pastoraal thema is ‘De kracht van verbinden’ (vertaald naar ‘Lichtpuntjes’ voor de kinderen).

Deze lichtpuntjes willen we centraal zetten als thema van ons schoolfeest op zaterdag 3 juni. De grootouders worden uitgenodigd op de generale repetitie van ons schoolfeest op vrijdag 2 juni. Meer nieuws volgt later. **Houd deze 2 data zeker vrij in jullie agenda.**

Een nieuw jaar, een nieuw begin

Op de laatste pagina vinden jullie de kerstwensen van het Wemelweideteam. We krijgen met Kerst de gelegenheid om samen met Christus opnieuw geboren te worden. Dit geeft ons de kans om met een propere lei ‘opnieuw’ te beginnen. De beste manier om alle mogelijke conflicten en problemen voorgoed achter ons te laten. De goede dingen nemen we natuurlijk mee en zetten we verder.

Het schoolbestuur, het personeel en de directie van de Wemelweide wensen jullie een zingevende kersttijd en een liefdevol nieuw jaar.

*Voor je weer met 'nieuw' kan starten,
maak je komaf met het 'oud'.
Neem een kijkje in je hart en
sta dan stil, neem een time-out.
December is de tijd van vrede,
veeg dus vóór 't eind van 't jaar
de spons over vijandigheden:
start met houden van elkaar!
(Peter Devlieger)*

Gedichtendag op 26 januari: Grote limerickwedstrijd!!

Vers van de pers! Voor de gedichtendag van 26 januari 2023 houden we een grote limerickwedstrijd voor kinderen èn ouders!

De beste, grappigste, leukste limericks worden die dag beloond met de 'Wemelweide-gedichten-prijs'!

Wat is een limerick??

De eerste regel van een limerick eindigt meestal op een plaatsnaam. Limericks gaan over mensen, die iets vreemds doen of beleven, ze vertellen wat die mensen doen of beleven en ze zijn grappig. Je kunt erom lachen.

Vorm en structuur van limericks:

Het is een versje van vijf regels, de derde en vierde regel zijn korter dan de andere regels.

De eerste, tweede en vijfde regel rijmen op elkaar en de derde en vierde regel rijmen op elkaar.

Ritme van een limerick:

*Patoempa Patoempa Patoempa
Patoempa Patoempa Patoempa
Patoempa Patoem
Patoempa Patoem
Patoempa Patoempa Patoempa*

Enkele voorbeelden van limericks:

Er was eens een man op het strand,
die had een bloem in zijn hand.
Wie kwam daar voorbij?
Hij dacht: "Wie is zij?"
Sindsdien staat haar naam in het zand.

In de stad Berlijn
daar was een groot festijn.
Het was heel druk.
Ze zaten op een kruk.
Iedereen dronk een liter wijn.

Er was een mier uit Lier.
Hij dronk veel te veel bier.
Hij dronk een pint,
maar liet een wind.
Nu heeft hij veel plezier.

Nu is het aan jullie!!

In de gang vinden jullie de **limerickbrievenbus** waar je jouw bijdrage in kan steken.

Vermeld zeker jouw naam en klas (of van welk kind je de mama of papa bent)!

We sluiten de wedstrijd af op **vrijdag 20 januari!**

(Daarna wordt de limerickbrievenbus terug onze IDEEËNBUS.)

We zijn echt benieuwd welk TALENT we in onze school hebben!!

Veel leesplezier met 'Het Wemeltje'!!!

Meester Ronald Jozef.



**ONZE KLASSEN
IN DE KIJKER**



ONTHAAL

Juf Ilse

De maanden november en december vinden wij leuk in de onthaalklas. Thema schoenen, voorleesweek, Sint die komt en dan licht en donker in aanloop naar Kerst.



We kleurden allemaal een mooie tekening in voor Sinterklaas en gingen die dan zelf posten. En ja hoor na een tijdje kregen we een mooie poster terug van Sint en Piet.

Tijdens de voorleesweek was er elke dag wel een lieve mama om een boekje te komen vertellen. Bravo aan Anatole, Gustave, Nelson, Eline, James, Paul en Romy. Wat kunnen jullie al goed luisteren naar een verhaaltje.



Tijdens het thema schoenen was het een passen van jewelste. Pantoffels, hakjes, papa's schoenen en mekaar helpen natuurlijk.

De komst van Sint en Piet waren een hoogtepunt in december. Dankjewel voor al het leuke speelgoed.

Ondertussen staat de kerstboom in de klas en kijken we uit naar Kerst. En na de vakantie verwelkomen we weer nieuwe vriendjes in de onthaalklas.

Fijne feesten en tot in 2023!

Juf Ilse Gysen, Onthaalklas.



Het is de gezelligste tijd van het jaar, de feesten komen er aan. En één daarvan was Sinterklaas zijn verjaardag. Omdat dit toch wel een heel belangrijke verjaardag is, zorgden we ervoor dat ons schoentje helemaal omgetoverd werd tot een mooie kleurrijke en glinsterende schoen. Zo gingen Sinterklaas en Piet ze zeker vinden! Prachtig toch?



Ook kwamen er mama's, papa's en opa's voorlezen in de klas. Wat was dat leuk!
Enkele toppers van boekjes die aan bod kwamen:

- **“Eén voor jou, twee voor mij.”** Auteur: Jorg Muhle.
- **“Ben jij ooit naar het neuzenfeest geweest?”** Auteur: Guido van Genechten
- **“Kleine muis en de rode knikker.”** Auteur: Petr Horacek



Wij wensen jullie fijne feesten en een gezellig samen zijn.

Groetjes!

De kapoenen van de eerste kleuterklas en juf Ilke

2KK

Juf Mika

O NEE, O NO ... DE GRUFFALO!

Wie heeft er al gehoord van dit groot beest? Slagtanden heeft ie, vlijmscherpe klauwen en knarsende kaken die alles kauwen.

Hij heeft eeltige knieën, zijn voeten zijn plat en op de punt van zijn neus zit een gifgroene wrat! Oranje ogen, een tong zo zwart als drop en paarse stekels van zijn staart tot zijn kop. Het is de Gruffalo!

Hebben jullie dit beest nog niet gezien? De kinderen van de 2de kleuterklas kennen er alles van. We



volgende de sporen van de Gruffalo en de kleine muis. Zo gingen we op onderzoek naar het verschil tussen groot en klein.

Willen jullie ook meer weten over dit griezelbeest dat in het bos woont? Dat is het boek van Julia Donaldson "De Gruffalo" een echte aanrader voor groot en klein!



En ja hoor! Ook wij zijn dit jaar heel braaf geweest.
Want de goedheilig man is ook bij ons langs geweest.

Vanuit het diepste van ons hart!

Dank u Sinterklaas 😊



3KK

Juf Annemie

De derde kleuterklas maakt zich klaar voor de komst van Sinterklaas



En dan is het zover, 6 december sinterklaasfeest op school



Leesmoeders en leesopa van de maand in de derde kleuterklas



Boekentopper van de derde kleuterklas

Drak Dries zit op de drakenschool.
Hij doet erg zijn best om te leren
vliegen, brullen en vuurspuwen.
Juf Draak geeft gouden sterren aan de
beste van de klas,
Maar of Dries ooit een ster zal
verdiene?

Van de makers van:
DE GRUFFALO
STAP MAAR OP MIJN BEZEM



Sint en kunst

Sinterklaas houdt heel veel van kunst. Daarom heeft hij aan Keith Haring, Mondriaan en Raveel gevraagd om schilderijen te maken van Piet en Sint. Het eerste leerjaar heeft de kunstenaars een beetje geholpen. Kijk maar naar de resultaten !

De muren van zijn kasteel zullen prachtig zijn.



Voorleesweek

Tijdens de voorleesweek kwamen heel wat ouders, oma's, tantes en ooms voorlezen. Met onze luisteroren luisterden we gespannen naar de leuke verhalen. Dankjewel voor de fijne voorleesweek.



Gezonde monsters

In het tweede leerjaar kunnen de kinderen al heel vlot lezen. Zo hebben ze recepten gelezen en zelf het gerecht gemaakt met de ingrediënten die ze van thuis hebben meegebracht. Bewonder hier hun eigen monstercreaties. En het was superlekker! Mmmmmm!



Monsterlijk Lekker brood

Dit heb je nodig:

- 2 boterhammen
- 1 snede ham of 1 plakje kaas
- 1 tomaat
- 3 stengels bieslook
- 1 hardgekookt ei



Een eng broodje

Dit heb je nodig:

- 1 boter-ham
- 1 vlootje smeerkaas
- 1 mes
- 1 wortel
- rozijnen



Favoriete boek?

In het derde leerjaar lees ik, juf Tine, al enkele jaren hetzelfde boek voor (nog meerdere dan dit alleen uiteraard), maar elk jaar opnieuw slaat dit boek aan.

Ik probeer steeds met veel intonatie te lezen en soms door dingen uit te beelden, de kinderen vinden dit altijd wel leuk.

Het boek heet: Jelle en Jolien en is geschreven door Ed Franck. Het gaat over een broer en zus, Jelle en Jolien genaamd die allerlei gekke dingen meemaken, door de vele fantasie die ze samen hebben.

Ikzelf vind het ook zo leuk om voor te lezen, vandaar dat ik dit ook al enkele jaren doe 😊.



Wandeling langs de Vuilbeek en de Kattenbergbeek:

Op maandag 28 november zijn we met het derde leerjaar een leerwandeling gaan doen langs de Vuilbeek en de Kattenbergbeek. We zijn hiervoor gestart in het Solvaypark aan het station van Bosvoorde. Onze gids Mireille heeft ons heel wat bijgeleerd over de dieren die we vinden in de vijver/de beek, hoe de Woluwe ontstaan is en dat de bron eigenlijk bij ons in Watermaal-Bosvoorde is, dat er een archeologische site is waar ze nog steeds onderzoek gaan doen en ze geen nieuw bos gepland hebben...





Wij hebben deze afgelopen weken héél wat leuke dingen gedaan! Zo zijn we bijvoorbeeld met de hele lagere school gaan schaatsen. Dat was super fijn! Er zijn hier en daar wel wat kindjes op hun poep gevallen, dat was best grappig! Gelukkig deed niemand zich echt pijn.

We hebben in onze klas ook heel wat nieuwe kinderen leren kennen uit het Zebcolab: Hanna, Helena, Aziz, Ayus, Max en Glory. Wij moesten allerlei challenges/opdrachten voor hen doen in de klas, zodat we daarna op bezoek mochten komen in het Zebcolab. En het is ons gelukt !! Eén van deze challenges was een heldendaad doen. We moesten samen als klas beslissen welke goede daad of activiteit we zouden doen voor andere mensen om hen blij te maken of om hen te helpen. We hebben toen als klas besloten om heel veel complimenten te maken/schrijven en deze uit te delen aan de mensen in de buurt van de school. We zijn aan elk huis gaan aanbellen en hebben de complimenten uitgedeeld. De (meeste) mensen waren hier heel blij mee! Van 1 iemand kregen we zelfs koekjes.

Als er mensen niet thuis waren, dan stopten we de complimentjes in de brievenbus. Het voelde goed om mensen gelukkig te maken met complimentjes. We zouden vaker goede dingen voor elkaar moeten doen. Tijdens het uitdelen van de complimenten, hebben we ook vuilniszakken meegenomen om het afval in de straat op te rapen. Twee vliegen in één klap!

We zijn de volgende dag met de metro naar het Zebcolab vertrokken en hebben daar een hele voormiddag super leuke activiteiten mogen doen in verschillende labo's. Het was een super fijne middag en we hebben geleerd dat iedereen anders en uniek is, op zijn eigen goede manier! Gooooo zebra's!

Ook Sinterklaas is geweest en daar hebben we een leuke rap voor gemaakt. De Sint was hier heel blij mee. Nu staat Kerstmis voor de deur en wordt er op school een kerstmarkt georganiseerd. Wacht maar tot jullie zien wat wij maken voor de kerstmarkt, je zal het niet willen missen!

Tot dan!

De unieke
Wemelzebra's van
het vierde leerjaar



5LJ

Juf Manou

We hebben een heel leuke periode gehad, waar we veel leuke uitstappen hebben gedaan.

Op donderdag 10/11 zijn we naar **Mini-Europa en het Atomium** geweest. Dat was een super leuke dag. In Mini-Europa hebben we in groepjes rondgelopen en een bundel ingevuld. Het was heel cool om alle monumenten en gebouwen in het heel klein te zien. Daarna zijn we in het Atomium geweest, dit kon wel heel eng zijn. Maar we hebben een prachtig uitzicht gehad.



We zijn op maandag 21/11 gaan **schaatsen** met heel de lagere school. We kwamen als eerste aan en mochten als laatste van de schaatsbaan. Het was een super fijne namiddag, waar iedereen goed heeft geschaatst. En een paar keer vallen hoort er natuurlijk ook bij 😊



Maandag 28/11 hadden we een workshop in de WABO. Het ging over **Tiny houses**, dit zijn volledige huizen, maar dan op een kleine ruimte. We hebben zelf moeten nadenken hoe onze tiny house eruit zou zien en daarna mochten we deze ook bouwen. Het was niet zo gemakkelijk maar wel leuk om te doen.



En ten slotte zijn we ook nog naar de wintermarkt in Brussel geweest op donderdag 8/12. We hebben veel rondgestapt en mochten zelf iets kopen. Sommigen van ons kochten cadeautjes en anderen heel lekkere dingen om te eten. Het was er erg mooi en de sfeer zat helemaal goed!



6LJ

Juf Laura

Meters en peters in het zesde leerjaar

Hebben jullie een meter en peter? De kinderen van het 1ste leerjaar hebben er net eentje bijgekregen. Als meter of peter moet je jouw petekindje helpen met lezen, probleempjes helpen oplossen en allerlei leuke activiteiten doen, zoals spelletjes spelen. We helpen ook, bijvoorbeeld toen we gingen schaatsen moesten we hun handje nemen in de metro, helpen met schaatsen aandoen en met de eerste stapjes op het ijs. We zijn blij om iets voor hen te kunnen betekenen!

Voorleesweek

Tijdens de maand november was er een voorleesweek. Wij zijn gaan luisteren naar mama's en juffen die zich vrijwillig hebben aangeboden om voor te lezen in de klas. Het was heel leuk om naar al die boeiende verhalen te luisteren. We willen graag Cloé, Alessandra en juffrouw Lintjes nog eens bedanken hiervoor.

'Tadootje'?

Sinterklaas brengt cadeautjes als je braaf bent. Er zijn geen stoute kinderen, dus iedereen krijgt een cadeautje. Toch? De Sint probeert niemand te vergeten. Als je verhuist en zijn stoomboot kan daar niet komen, dan stuurt hij zijn vriend: de Kerstman. Is hij terug in Spanje, nemen de drie koningen het daar van hem over. Iedereen blij.

Een jongetje heeft familie in verschillende landen die samen komen rond de kerstboom. Hij is jarig in januari. Iedere keer een cadeautje. De 4- jarige jongen in pyjama hoort de bel, kijkt naar mama en vraagt verwachtingsvol : tadootje?

We hebben het goed hier, maar toch zijn er kinderen voor wie er geen 'tadootje' komt, ook al zijn ze erg braaf. Er zijn kinderen die geen pakjes onder de kerstboom vinden omdat er gewoon geen centjes zijn om pakjes te kopen. Er zijn kinderen van wie de verjaardagstaart maar klein is.

Misschien hebben we ook niet eens zoveel pakjes nodig maar wel een kop warme chocomelk, een kusje voor het slapen gaan of een dikke knuffel.

Fijne feestdagen en een dikke knuffel als 'tadootje'.

Het zorgteam.



Nederlands op school Les 2: “Feestnederlands”

Nederlands leren op school blijft een belangrijk aandachtspunt. De Ouderraad en de leerkrachten trekken samen aan de kar om het niveau van het Nederlands op te krikken zodat uw kind hiervan voor alle vakken en op alle vlakken van profiteert.

Om jullie verder aan te moedigen om het Nederlands op school te stimuleren geven we jullie deze keer wat woordenschat mee in het eindejaarsthema: Feesten! Op die manier hopen we dat jullie met korte, leuke conversaties het Nederlands een onderdeel van jullie dagelijks leven maken. Veel succes!

« Wie opent de Adventkalender vandaag? »

« Staan alle pakjes onder de kerstboom? »

« Schol! »

« Niet te veel chips of straks kan je niet meer eten! »

« Wordt het een witte Kerst? »

« Je mag je nieuwjaarsbrief na het eten voorlezen! »

...en vooral:

« Vrolijk Kerstfeest en gelukkig Nieuwjaar, allemaal! »

De Ouderraad

📅 21 – 25/11/2022

DE GROTE VOORLEESWEEK IN DE WEMELWEIDE

Het was niet het eerste jaar dat ouders gevraagd werden om op school te komen voorlezen; meestal gebeurde dit tijdens de Jeugdboekenmaand. Maar dit jaar sloegen de ouderraad en de werkgroep Leesgoesting met verschillende leerkrachten, de handen in elkaar om zich te wagen aan een vroeger tijdstip in het schooljaar en zo besloten we om mee te doen aan de Grote Voorleesweek.

We hingen als teaser een van de leuke voorgestelde posters op school op en kregen al snel nieuwsgierige vragen ;-)

We zijn dan te werk gegaan met een inschrijvingslink, waarbij de inschrijvingen druppelsgewijs binnenkwamen. We voelden dat sommige ouders wat verlegen waren om niet in hun moedertaal te komen voorlezen. Door wat mond-aan-mondreclame en extra aanmoediging konden we ook ouders overtuigen die paraat waren om uit hun comfortzone te treden.

We kwamen aan het recordaantal van maar liefst 26 (groot)ouders die zich inschreven, waarbij ze allen in minstens twee klassen voorstelden om voor te lezen. We hebben de inschrijvingslink op de duur zelfs moeten afsluiten wegens een overrompeling aan voorlezers in bepaalde klassen. In die klassen werd er zoveel voorgelezen dat de leerkrachten hun lesprogramma niet rond kregen ;-)

Ook tijdens de voorleesweek dienden zich nog ouders spontaan aan om lastminute te mogen voorlezen.

Er is dus heel veel voorgelezen tijdens de Grote Voorleesweek, van het onthaalklasje tot in het 6de leerjaar.

De kleuters genoten met volle teugen van al dat voorleesplezier. In het 1ste leerjaar werd er een heus doorschuifstelsel georganiseerd in kleine groepjes, waarbij er een leuke activiteit gekoppeld was aan het verhaal en een voorlezer speelde zelfs wat gitaar.

In het 2de en 4de leerjaar vonden ze de voorleesmomenten te kort en vroegen ze naar meer.

Ook in het 3de leerjaar vroegen ze een uur lang om telkens weer een nieuw avontuur te horen uit 'De fantastische verhalen van Tashi'; een leerling schrapte zelfs iets van haar Sinterklaaslijst om dat boek te kunnen krijgen 😊

In het 5de leerjaar wilden ze heel graag het vervolg kennen van de verhalen uit 'Het grote mysterieboek'. Wie dacht dat het 6de leerjaar niet meer naar een verhaal kan luisteren, vergist zich. De leerlingen konden zowel naar serieuze verhalen luisteren uit 'Beginnelingen: de jonge jaren van 24 opmerkelijke mensen uit de hele wereld' als naar een grappig kortverhaal van Roald Dahl over een Dominee van Dreutelen.

In verschillende klassen kwamen de kinderen na het voorlezen vragen of ze het boek mochten uitlenen om het vervolg te kennen.

Kortom, het was een groot succes en als zelfs sommige klassen tijdens de speeltijd boeken lazen op de speelplaats, mogen we wel concluderen dat de leesgoesting duidelijk aangewakkerd werd bij jong en oud 😊

Alessandra



Hallo beste lezers!

Voor deze editie waren er veel kinderen die hun boektopper wilden delen. Bedankt voor jullie enthousiasme! Jammer genoeg kunnen we ze niet allemaal in één editie publiceren.... Maar volgende editie is er nog! Blijf zeker jullie boektoppers doorsturen!

Het kinderredactieteam

Matilda 3KK : **WITTE BEER EN BRUINE BEER**

van Svetlana Petrovic

Dit boek gaat over twee beren die vechten. Het is een beetje spannend omdat je niet weet of ze terug lief gaan worden. Het is gewoon leuk! Wat er aan het einde gebeurt zal ik niet verklappen maar ik kan wel zeggen dat alles aan het einde weer goed komt. Maar op welke manier???



Olivia 3KK: **ZWARTE VEER**

van Willem Eekhof en Jan van der Voo

Zwarte Veer is een indiaan die een piet wil worden. Hij gaat in dienst bij Sinterklaas en hij moet vier proeven afleggen: de zoekproef, de pakjesproef, de boekproef en de dakproef. Hoe het afloopt zal ik niet zeggen! Ik vond het een leuk boek omdat er leuke tekeningen zijn en je de tekstjes zelf kan lezen.



Valentine D. 3L: **EEN MAGISCHE KERST**

van Geronimo Stilton

Ik vind het een leuk boek omdat het grappig is en er verschillende lettertypes zijn en gekleurde letters. Dit is wat er in het boek gebeurt: Het is bijna Kerstmis en Geronimo is niet zo lief met zijn familie... Op een moment komt er een elf van de Kerstman bij hem thuis: wat zou er gebeurd zijn? Hij brengt slecht nieuws, de Kerstman is ziek!!! Gelukkig is er een oplossing: Geronimo kan zijn plaats nemen! Maar durft hij dat? Het boek is ook een beetje spannend want je weet niet of hij in zijn missie slaagt...



Inaya 4L: **DE ZOETE ZUSJES HELPEN DE NATUUR**
van Hanneke de Zoete

Het gaat over twee meisjes die de natuur willen helpen, maar in hun buurt wil de burgemeester een bos afkappen om daar een fabriek te bouwen. Maar dat willen ze helemaal niet! Om het bos EN hun boomhut te redden zullen ze allemaal nieuwe dingen beleven... Het is een leuk boek omdat er leuke tekeningen zijn en er allemaal tips zijn om beter met de natuur samen te leven.



Kawtar 5L: **WERELDSPIONNEN**
van James Ponti

In dit boek is er veel avontuur en veel geheimen die je een per een ontdekt en dat maakt het leuk! Het gaat over een meisje dat Brooklyn heet (ik weet het, ze heeft een rare naam) die een spion is. Ze moet mee op een boot waar er twee meisjes zijn die ze moet beschermen omdat ze in groot gevaar zijn. De rest zullen jullie zelf moeten uitzoeken door... het boek te lezen!



P.S.: Om jullie boektoppersen door te sturen mogen jullie ze op papier geven aan de kinderen van het redactieteam of via het e-mailadres van het schoolkrantje schoolkrant@dewemelweide.be

P.P.S.: Ouders mogen ook hun boektopper aangeven!!!

We vroegen aan Hippolyte (6^{de} leerjaar) en de familie de Woot – die nu op reis is sinds 2 augustus in Noord- en Zuid-Amerika – wat ze daar allemaal beleven. Hun reis is begonnen in San Francisco, daarna zijn ze naar het noorden getrokken tot in Canada. Dan weer terug naar het zuiden via het Old Far West, en nu zijn ze in Mexico. Ze gaan 348 dagen onderweg zijn om heel hun tour af te werken. Ze zijn nu bijna 140 dagen op reis.

Hallo, schoolkrant! We zijn hier in Mexico en er is veel zon.

1. Hebben jullie de replica van de Eiffeltoren gezien in Las Vegas?

Ja, we hebben die gezien, maar die was niet zo groot als de echte.

Replica: (165m) echte: (300m)

2. Vinden jullie het niet spijtig dat jullie niet altijd lang kunnen blijven op een plaats?

Ja en nee. Soms is het spijtig en soms is het omdat we naar een andere mooie plek willen gaan, en ook omdat we een beetje vlugger moeten gaan.

3. Welk nieuw eten hebben jullie ontdekt?

Dadelbrood (een soort cake)

La Poetin is een Canadees gerecht uit Quebec (frietjes, kaas en bruine saus)

Peanut Butter (pindakaas)

Reese's is een snoep met chocola en peanut butter

4. Wat was jullie leukste activiteit(en)?

Dit is zeker de moeilijkste vraag: alles is zo mooi.

1. Universal studio's Hollywood was superleuk. Het was een pretpark met een Harry Potter wereld en nog veel meer dingen.
2. Er was een leuke en mooie trail in een kleine rivier in een diepe en smalle canyon in het Zion national park.
3. De geisers in Yellowstone.

Interviewers: Guillaume en Sebastian van de kinderredactie

5. Hoe hebben jullie Halloween gevierd?

Het was superleuk! We zijn eerst naar een ‘trunk or treat’ (= ‘autokoffer of snoep’) geweest; dat is zoals een ‘trick or treat’ (=‘snoep of je leven’) maar dan met auto’s. Daarna gaven de winkels snoep en dan gingen we naar een echte ‘trick or treat’. Aan het einde hadden we:

- A. 1,45 kg snoep
- B. 4,7kg snoep
- C. 2kg snoep



Het juiste antwoord was C

Interview van Juf Rachel

Voor deze editie hebben we gekozen om Juf Rachel te interviewen. Juf Rachel heeft haar eigen klas niet maar ze helpt elke dag de andere kleuterjuffen als kinderverzorger.

Voornaam: Rachel (Wij zeggen juf Rachel)
Geboortedatum: 27/11/1985
Geboorteland: België
Oorspronkelijk land vader: D.R. Congo
Oorspronkelijk land moeder: Caraïbische eilanden
Lielingskleur: Rood
Lielingseten: buitenlands eten (wok/noedels)

1) Hoe zou je jezelf in 3 woorden omschrijven?

Creatief, rustig, lief

2) Welke dingen doe je graag?

Ik hou heel veel van: op vakantie gaan, kinderen helpen

3) Wou je vroeger ook al leerkracht/juf worden?

Ja! Toen ik klein was, dacht ik: Later wil ik ook juf worden! Dat was vroeger mijn droom... En hij is uitgekomen! Dus nooit opgeven! Blijven geloven in je dromen!!!

4) Wat was vroeger je lievelingsvak op school?

Ik vond turnen superleuk: ik deed vaak handstand en tuimelen

5) Wat vind je fijn aan juf zijn?

Dat ik kinderen mag helpen groeien, dat ik hen van alles kan leren, dat vind ik ook leuk

6) Waarom wou je kleuterjuf worden?

Ik wou de kindjes laten ontdekken, zien leren, hun laten gaan

Maar...Ik ben eigenlijk kinderverzorger

Ik denk dat het een ideeetje zou kunnen zijn om later ook in het lager onderwijs les te geven

Nu dat jullie Juf Rachel beter kennen, aarzel niet om eens dag te zeggen.

Interviewers: Lora en Eline van de kinderedactie

KERSTRECEPT

Hallo iedereen! Voor deze nieuwe rubriek hebben we een recept van kerstkoekjes uitgetest en geproefd zodat jullie familie of vrienden kunnen trakteren op een heerlijke verrassing. Hieronder vinden jullie het recept met ook enkele ideeën om jullie koekjes te versieren met glazuur! Als je de koekjes hebt gebakken mag je zeker foto's van je realisatie doorsturen naar schoolkrant@dewemelweide.be

Ingrediënten voor de koekjes

250 g bloem
125 g suiker
125 g boter
1 ei
1 zakje vanillesuiker
1 snuifje zout

Voor het glazuur

1 eiwit
3 druppeltjes citroensap
200g poedersuiker

Benodigheden
Bakplaat met bakpapier
Deegroller
Uitsteekvormpjes



Doe de bloem, suiker, vanillesuiker in een kom. Voeg de boter in blokjes en het ei toe. Kneed het deeg met je handen tot een stevige bal. Als het plakkerig is kan je een beetje bloem toevoegen.

Wikkel het deeg in een stuk plasticfolie en leg het een half uurtje in de koelkast. Verwarm de oven op 160 graden.

Rol het deeg tot een hoogte van 0,5 cm ongeveer, steek er met een uitsteekvormpje vormpjes uit en leg ze op het bakpapier.

Begin opnieuw totdat er geen deeg meer is. Zet de koekjes in de oven tijdens voor ongeveer 10 tot 12 minuten.

Als je ze wilt versieren, maak je ook het glazuur. Klop het eiwit los en voeg de suiker voorzichtig toe. Voeg de druppeltjes citroensap toe en meng tot het volume verdubbeld is. Versier de koekjes met het glazuur!

En nu... smullen !!!

Tips: bewaar de koekjes in een afgesloten trommel, eventueel met een stukje keukenpapier op de bodem. Daar trekt het vocht in en daardoor blijven de koekjes krokant.

Kokkinnen: Anna en Anouk van de kinderedactie



Fijne
feestdagen!

Het Wemelweideteam