

De Wemelweide

SCHOOLKRANT

Samen
school
maken



OVERZICHT

WOORD VAN DE DIRECTEUR	4
ONZE KLASSEN IN DE KIJKER	5
WAT NIEUWS VAN... ?	22
KRANT ZOEKT NAAM	24
ZOEKERTJE	25
IDEEËNBUS	26
BELANGRIJKE DATA	27
WHO'S WHO	28



WOORD VAN DE DIRECTEUR

Wemelweide-familie.

Vandaag een bijzondere dag in de geschiedenis van onze school: de lancering van het **gloednieuwe schoolkrantje!** Wat een voorrecht om dit te mogen aankondigen!

Het Wemelweideteam is bijzonder dankbaar dat een paar ouders hier hun schouders onder gezet hebben. Dat 'duwtje' hadden we nodig.

Weinig mensen zullen zich nog onze schoolblog herinneren en nog minder mensen de vroegere schoolkrant 'Vlinderdas'. Hoe we dit nieuw krantje gaan noemen hangt af van jullie participatie aan de wedstrijd.

Ik ben als directeur bijzonder fier op de motivatie en inbreng van de ouderraad, de redactie, de leerkrachten en de leerlingen van onze school. We hadden nood aan een extra communicatiekanaal om te berichten over de dagdagelijkse activiteiten van "De Wemelweide".

Alvast veel leesplezier. Dit wordt vast een krantje om in te kaderen!

De kleurplaat van de voorpagina is de afbeelding van "**SAMEN SCHOOL MAKEN**" uit onze schoolvisie. We zijn nog volop bezig aan de implementatie van onze nieuwe schoolvisie.

In maart en april is het 4^{de} en 6^{de} leerjaar verantwoordelijk voor dit luik. Zij koppelen het tevens aan het pastoraal jaarthema "**Als bomen vertellen**" (De kracht van verbinden).

Juf Ann start met de kinderen van het 6^{de} leerjaar met de 'wereldboom' (de wereld delen: we bouwen er samen aan) en juf Nikki sluit met de 4^{de} klas aan met de 'levensboom' (een nieuwe kans geven: verzorgen om terug kracht te geven). Elk maandthema wordt gekoppeld aan 1 van de kapstukken van onze schoolvisie en elk thema wordt op 3 niveaus voorbereid: voor de kinderen, voor de leerkrachten en voor de ouders.

We komen hiermee al aan thema 7 en 8 van dit schooljaar; met voorgaande thema's hebben jullie al kennis gemaakt via de talentenbevraging van september, de 10-beurtenkaart of de pluimpjes die u kreeg van uw kind.

In het volgende krantje hoop ik jullie meer te kunnen vertellen over de weidevernieuwing, zo hebben jullie al iets om naar uit te kijken.

Vrolijk paasfeest!

Meester Ronald Jozef

**ONZE KLASSEN
IN DE KIJKER**



Op 18 februari, kwam het gezelschap 4 Hoog, bij ons in de klas met de voorstelling,

HET MEISJE IN DE GELE JAS

*Een meisje met een gele jas
komt binnen in de klas.
Ze komt van ver, heel ver,
nog verder.*

*Door zon en regen, wind en sneeuw.
Helemaal tot hier
tot hier in deze klas.
Ze had iets in haar tas
een heel speciaal cadeau
speciaal voor deze klas.*



Een eerste ontmoeting met theater voor de allerkleinsten. Een echt verhaal over alles doen om te zijn waar je wil zijn. Een hele wereld in een jas met een meisje en een tas. Een klein stukje toneel om later naar het grote toneel te gaan Deze klasvoorstelling maakt deel uit van ons 'theatertraject' voor scholen.

<https://www.4hoog.be/nl/production/2551/het-meisje-in-de-gele-jas>

De vriendjes van de onthaakklas vonden het wel fijn en ook een beetje gek. Super dat we in onze eigen klas konden blijven. Wat een luxe!

Lieve groeten

Juf Ilse

Vriendjes van de onthaakklas.



1KK

Juf Nadia

Lente in de 1^{ste} kleuterklas !
Joepie het is lente
De lente is er weer
De bijtjes zoemen op en neer
De bloemen hebben mooie kleuren
en zoete geuren !
Juf Nadia en de vriendjes !



📅 15 maart

Hebben jullie het ook gezien?
Op dinsdag 15 maart werden alle kinderen van de 2^{de} kleuterklas echte **“Superhelden”**.

In het kader van de jeugdboekenmaand die in het teken staat van ‘helden en schurken’ trokken we als helden naar de bib.

Daar konden we genieten van een spannend verhaal verteld door eerstejaarsstudenten van de hogeschool Erasmus. En na het verhaaltje hadden ze voor ons nog enkele leuke spelletjes voorzien.

Natuurlijk was dat niet het enige verhaal waarvan we konden genieten, want in de klas hebben we ook een heleboel boekjes over helden en schurken. Eentje daarvan is ‘de oranje cape’ van Adam Cicco, een echte topper! Waarna we ook allemaal onze eigen cape maakten en onze naam leerde stampelen.

Groetjes,
De helden van de 2^{de} kleuterklas



2KK & 3KK

Juf Mika & Juf Annemie

📅 8 maart

Op dinsdag 8 Maart gingen de kleuters van de 2^{de} en 3^{de} kleuterklas op uitstap naar de **moestuin**.

We gingen naar de gedeelde moestuin aan het reigerbos.

Iedereen kan mee helpen met het onderhoud van de moestuin, maar je bent ook welkom om te zien hoe de verschillende planten groeien!

Wij hebben alvast geleerd hoe we de mesthoop moesten uitkloppen om het vervolgens in de zaaipotten te doen. Want zaadjes moeten eerst in kleine potjes ontkiemen om pas daarna in de volle grond gepland te worden.

Eens onze potjes met vruchtbare grond gevuld waren moesten we er enkele zaadjes indoen, die mochten we dan zachtjes in de potjes duwen. En natuurlijk niet vergeten om water te geven!

In de moestuin werden we verrast door een kikker. Maar die veranderde niet in een prins. En in het insectenhotel zagen we een heleboel insecten.

We brachten de potjes daarna weer mee naar school om ze in de klas verder te verzorgen en elke dag water te geven. Als ze groot genoeg zijn en het buiten niet meer vriest, brengen we ze weer naar de moestuin.

Het was een zeer leuke uitstap en wordt dus zeker vervolgd ...

Lieve groeten,

De 2^{de} en 3^{de} kleuterklas



Boekenfeest in de derde kleuterklas

Gerina en Dries kwamen op bezoek in de Bibliotheek Rozenberg.

Daar konden we kijken en luisteren naar een muzikale voorstelling met liedjes over enkele prentenboeken.

Na elk liedje moesten we het juiste prentenboek aanduiden. Het was een super leuke activiteit !!!



Meneer Hikke Takke Toe

Op woensdag 16 februari kwamen de helden en boeven van het eerste leerjaar een bezoekje brengen aan de bibliotheek.

Daar wachtte **meneer Hikke Takke Toe** ons op. Hij vertelde spannende verhalen, zong liedjes en wij mochten de verhalen uitbeelden.

Het was superleuk !



Letterfeest in het eerste leerjaar

Vandaag werden we door Zoem de Bij verrast met een speciaal Letterfeest-filmpje! Feest want we kennen alle letters.

Ballonnen en vlagjes hingen klaar.

We beluisterden het letterfeestliedje om in stemming te komen. Onze letterpet werd afgewerkt en dan waren we klaar voor het grote letter bingo-spel. Spannend !

Na het bingo-spel speelden we de letterzoektocht buiten. We renden van de ene opdracht naar de andere totdat we alle letters gevonden hadden.

IK VIER HET LETTERFEEST !

En dan was het natuurlijk tijd voor ons feestje. Versierde cakejes en sap. Dat was lekker !

Na het smullen was er nog tijd voor een spelletje met de letterdief op de speelplaats. Wat een fijne namiddag...

De kindjes van de eerste klas





Herdenking van het overlijden van Koning Albert I

Op 17 februari **herdenken we de dood van koning Albert I**. Elk jaar legt de burgemeester van Watermaal-Bosvoorde een krans neer aan het monument aan de kerk.

Dit jaar zijn de kinderen en juffen van het eerste en tweede leerjaar daarbij. De burgemeester neemt de tijd om uit te leggen waarom we dit doen. Hij laat ook zijn sjerp zien en vertelt wat er gaat gebeuren. De agenten hebben de Belgische vlag mee en we moeten een minuut stil zijn. Dat is moeilijk. Op weg terug naar school ontdekken we allerlei bloemen en leren we de naam. Een heel leerrijke uitstap vlak bij de school.

Juf Tamara



Bewegend leren in het tweede leerjaar

Meester Joris is student en volgt momenteel een sportrichting. Voor het behalen van zijn diploma maakt hij een eindwerk met als onderzoeksvraag 'Heeft beweging invloed op de leerprestaties van kinderen op school'. Hij koos ervoor om op 'De Wemelweide' in het tweede leerjaar enkele activiteiten uit te werken rond 'bewegend leren'.

Bij bewegend leren zijn de kinderen in beweging tijdens de les. Door gebruik te maken van beweging is het niet alleen veel leuker maar leren de kinderen de leerstof ook beter. De kinderen maken al bewegend taal- en rekenopdrachten! Bewegen is gezond, de kinderen kunnen niet alleen hun conditie en spierkracht verbeteren maar ook hun brein beïnvloeden. Door beweging kunnen er nieuwe verbindingen in de hersenen ontstaan en verbeteren hun leervermogen en geheugen. Daarnaast maakt bewegen alert waardoor de kinderen zich beter kunnen focussen.

Om te voorkomen dat kinderen te veel zitten op school kunnen we met bewegend leren hier positieve verandering in brengen. Bewegen op een schooldag brengt een gewoonte tot stand en elke dag bewegen is normaal.

De deeltafels oefenen met een **ESTAFETTESPEL** buiten op de speelplaats

- de kinderen worden in twee groepen verdeeld
- één kind per groep loopt naar het bakje en neemt er een kaartje uit met daarop een deeltafel
- de kinderen lopen met het kaartje verder tot bij meester Joris
- ze zeggen de uitkomst en lopen dan terug naar hun groep
- de groep die het eerst alle kaartjes uit het doosje heeft opgelost is de winnaar!

DICTEE MET PROPJES

- de kinderen krijgen een woordkaartje van meester Joris
- ze schrijven dit woord in het groot op een A4 blad
- ze maken van dit blad een propje en gooien het weg
- elk kind raapt een propje op en vouwt het open
- ze schrijven het woord over op hun wisbordje
- nu maken ze opnieuw een propje en gooien het weer weg en zoeken een ander propje
- als de propjes in de papiermand worden gegooid eindigt het spel en lezen de kinderen bij mekaar welke woorden ze hebben genoteerd





Het derde leerjaar maakt gedichten:

Tijdens de week van de poëzie hebben de kinderen van het derde leerjaar stiftgedichten, naamgedichten en elfjes gemaakt. Ziehier enkele mooie resultaten!

WO-thema groeien en bloeien:
Met het derde leerjaar zijn we rond het thema groeien en bloeien bezig. Dinsdag 8 maart zijn we naar het park (achter de school) geweest om enkele activiteiten te doen. Maar we hebben vanaf de schoolpoort tot aan onze plek héél véél zwerfvuil gevonden. We vinden dit helemaal niet oké voor de natuur. Wij gaan een beetje mee zorgen voor de natuur, doen jullie mee?



MAAK EEN ELFJE

Oranje

lief

schatlich

een

klein

voetje

ha

eat

worteltjes

slapjes

lijt



gruys

wis

in

EEN

RIVIER

EN

ze

springt

in

DE

WATER



Kwavel

vliegt vogel

en

de

laagt

hij

eet

en

laagt

boos



Pinko

spelende hond

in

de

huis

ze

slaapt

en

spelt

waf waf



De juf is weg!

Juf Nikki moest geopereerd worden. Iedereen was verdrietig. De klas heeft haar cadeaus gegeven. De juf vond dat wij veel cadeaus hadden maar wij vonden het genoeg. Wij hadden een gedicht verzonnen en iedereen had zijn naam er op geschreven.

Voordat de juf weg ging, had ze beloofd dat ze zou langskomen. En ze had haar aan haar belofte gehouden. Op dinsdag, 16 maart, riep iedereen: 'De juf is daar!'

Tijdens haar bezoek gaf ze uitleg over haar operatie. Het was heel fijn om haar terug te zien.

4^{de} leerjaar: Estelle d.T., Kawtar en Olivia

Verskillende juffen

In het begin van het jaren waren we het gewoon om bij juf Nikki te zijn.

Helaas is ze door de hockey geblesseerd. Daardoor moest de juf een operatie laten doen. Ze mocht na de operatie niet meer op haar been leunen en dus mocht ze geen les meer geven.

Na de paasvakantie komt ze terug, wij kijken er naar uit!

4^{de} leerjaar: Emma en Joséphine

Dieren in de klas

Op Werelddierendag kwamen de broer en de mama van Féelia naar de klas samen met enkele van hun huisdieren. Ze hadden twee slangen meegenomen en één schildpad.

We mochten de twee slangen bekijken en aanraken en de schildpad ook. Bij de schildpad moesten we opletten dat we niet te dicht bij zijn mond kwamen.

Het was leuk dat we deze dieren van dichtbij mochten bekijken en aanraken.

4^{de} leerjaar: Estelle L. Matías en Clémence

Lasergame

We hebben een lasergame gespeeld en dat was heel fijn! We waren in groepen verdeeld en we hadden elk een kamp. Er waren veel dingen om ons achter te verstoppen. We hadden een geweer waarmee we moesten schieten. Niet echt schieten natuurlijk, maar met een laser. We hadden elk drie levens. Het was een heel fijn spel.

4^{de} leerjaar: Simon, Maxence, Ernest en Julien

5LJ

Juf Manou

📅 10 maart

Gianni Schicci

Donderdag 10 maart is het 5^{de} leerjaar naar de munt geweest om naar een opera te gaan kijken. Die heette Gianni Schicci. Hij is geschreven door de componist Giacomo Puccini. Het was een erg grappig verhaal en aan het einde nam Gianni Schicci (het hoofdpersonage) iedereen bij de neus. Het was een grappige opera, we raden het zeker aan!

We hebben erg veel plezier samen gehad!

5^{de} leerjaar: Anna Smith



29/11/22 | Schaatsen met alle leerjaren.

Op 29 november zijn alle leerjaren gaan schaatsen op Poseidon. We zijn toen met de metro gegaan. Het was leuk omdat de schaatshaan gereserveerd was voor de school. We hebben heel lang geschaatst en iedereen was blij.

Léonore 6L

maak: Jorden 6 de
tekening: Eloise 6 de

Twee augurken zitten
in een glazen pot.

Zeg ole eene tegen de
andere: "Mag ik aan
de raam zitten?"



WAT NIEUWS VAN... ?

Nieuws van Juf Ilke & baby Liv

Hallo,

Ik ben Liv, het dochtertje van juf Ilke.

Op 31 oktober ben ik geboren. Ik woog 2,060 kg en was 42cm groot.

In het begin was het voor mijn mama en papa toch wel spannend want ik ben te vroeg geboren.

Maar nu gaat alles goed!

Ik begin zelf al wat te proeven van de groentepapjes die mijn mama maakt.

Samen met mijn mama kom ik binnenkort eens een kijkje nemen op de Wemelweide.

Tot dan!

Groetjes,

Liv



Nieuws uit Singapore

We zijn een paar weken geleden naar Singapore verhuisd. We hebben een vliegtuig vanuit Parijs genomen. Het was een heel lange vlucht (13uur). Singapore is een ver land in Asie. Het is ook een eiland. Het is hier héél warm maar het regent ook bijna elke dag. Onze nieuwe school noemt "Chatsworth". Op school spreken we engels. We hebben al véél nieuwe vrienden en vriendinnetje gemaakt. De juffen van Alix noemen Miss Kenya en Miss Grace, de meester en de juf van Charlotte noemen meester Dylan en Miss Sally en de juf van Joséphine noemt Miss Belle. De vriendjes van onze klassen komen van verschillende landen van over de hele wereld zoals Japan, de Verenigde Staten, Brazilië, Australie, Nieuw-Zeeland, enz.... We zijn de enige belgen.

Elke dag moeten we een uniform dragen. Op vrijdag moeten we ons huist-shirt aandoen (er zijn huizen zoals in Harry Potter). We zijn alle drie lid van het groene huis die "Sentosa" noemt. Onze school ligt in de jungle. Soms komen er aapjes goeiendag zeggen op speelplaats, dat vinden we zeer grappig!

We vinden onze nieuwe school geweldig, maar toch missen we jullie allemaal! We sturen veel dikke warme en zonnige zoenen aan alle vriendjes en leerkrachten van de Wemelweide!!!

Groetjes van Alix, Charlotte en Joséphine



KRANT ZOEKT NAAM

Beste lezers,

We zijn ontzettend blij dat de eerste editie van de schoolkrant verschenen is!

Maar zoals jullie kunnen vaststellen, ontbreekt de schoolkrant nog iets belangrijks: **EEN NAAM**

Jullie hebben ongetwijfeld diverse originele ideeën. Laat ze ons weten!

Elke klas kan tegen 1 juni 2022 een naam voorstellen en doormailen.

De winnende naam zal in de 2^e editie van onze schoolkrant aangekondigd worden!

Spannend!

Ouders met originele ideeën : fluister maar in de oren van jullie kindjes!!

We kijken ernaar uit!

- Juf Els zoekt **40 glazen bokaaltjes** waar een inhoud van ongeveer 200/250 gram in kan.
De glazen bokaaltjes moeten voorzien zijn van een metalen schroefdeksel.
De bokaaltjes moeten geschikt zijn voor voeding.
Dankjewel !
- We zijn op zoek naar ouders die gereed zijn om een **boekenruilkast** te ontwerpen en te maken. Handige harry's, neem contact op met Juf Els of met Alessandra of Cloé!
- We zijn op zoek naar een oude **caravan / dubbeldekker / bus** die volgend jaar in onze mooie weide zou kunnen blijven om daarvan een gezellig leesplekje te maken. Neem contact op met Meester Ronald.

- Wist je dat de gemeeschapscentra Den Dam (in Oudergem) en WaBo (in Watermaal-Bosvoorde) tijdens de zomer allerlei kampen (zonder overnachting) organiseren voor jullie kindjes? Raadpleeg zeker eens de website www.jonginbrussel.be !
- Op zoek naar een nieuwe bestemming in België voor een uitstap met de familie? Probeer eens de Sahara en het natuurpark van Lommel (Limburg). Met een beetje geluk, vind je de schat van de Koning Leeuw tijdens de bewegwijzerde wandelzoektochten!
- We hebben met de werkgroep Nederlands nagedacht over activiteiten die bijdragen tot het praten en versterken van het Nederlands buiten de school(m)uren. Een andere stap zal later ook zijn om samen te werken met de school binnen de school(m)uren. Hier is een greep uit onze tips en ideetjes:
 - Kijk regelmatig op de site van de Wabo (www.wabo.be), van Den Dam (www.gcdendam.be) en de twee bibs (watermaal-bosvoorde.bibliotheek.be/agenda - <https://oudergem.bibliotheek.be/agenda>)
 - Wabo wil graag met ons kijken of we het project van Creati-atelier op donderdag na school willen verder zetten. Ook andere samenwerkingen zijn mogelijk. Op donderdag is de andere bib in Wabo ook open. De kinderen kunnen daar nog even naartoe in de pauze.
 - Regel een uitstapje met een paar ouders en een groepje kinderen om naar het kindertheater te gaan, bijvoorbeeld naar Bronks, dichtbij Sint-Katelijne Plein in het centrum van Brussel. <https://www.bronks.be/nl/programma/bijbronks>
 - Babysitlijst aanmaken van Nederlandstalige babysitters
 - Zoekertjes voor babysitters hangen op de VUB

KLUSJESDAG

Zaterdag 23-04-2022

**OPENLUCHTKLASSEN 3^{DE} GRAAD
TE DURBUY**

Maandag 25-04 > Vrijdag 29-04-2022

SCHOOLFOTOGRAAF

Dinsdag 03-05-2022

SCHOOLFEEST

Vrijdag 20-05-2022, **15u15-19u00**

SCHOOLREIS KS

Dinsdag 7-06-2022

**SPORTKLASSEN 2^{DE} GRAAD
TE WESTERLO**

Maandag 20-06 > Vrijdag 24-06-2022

**ZEEKLASSEN 1^{STE} GRAAD
TE KOKSIJDE**

Maandag 27-06 > Woensdag 29-06-2022

PROCLAMATIE 6^{DE} LEERJAAR

Dinsdag 28-06-2022, 18u00

EINDE SCHOOLJAAR

Donderdag 30-06-2022, **12u05**

WHO'S WHO

Een woordje over de ouderraad

WAT IS EEN OUDERRAAD? Een groep ouders van leerlingen van de school, die regelmatig samenkomt om dingen te bespreken en te organiseren.

WAAROM? Een ouderraad is belangrijk omdat de school niet alles alleen kan. Bovendien moeten niet alleen de kinderen, maar ook de ouders graag naar de school komen. Het gaat in de ouderraad niet over mijn of jouw kind, maar over het belang van alle kinderen.

WIE? Elke ouder kan lid worden van de ouderraad, en dit jaar hebben we een super gemotiveerde ploeg. Sinds januari missen we iemand voor het **3^{de} leerjaar**, dus als iemand zich geroepen voelt, geef gerust een seintje!

We hebben aan de ouders van de ouderraad gevraagd om zichzelf voor te stellen met een fun fact:



Evelien De Greef, mama van Anthony Gevers in de **ont-haalklas**.

Fact (niet echt speciaal fun :):) maar kom op niets anders) Anthony zal in april een broertje krijgen.



Ik ben **Ariane** de Liedekerke, mama van Edouard de Callataÿ 3LJ, Stanislas de Callataÿ 3KK en Vladimir de Callataÿ **1KK**. Ik rijd elke dag met een bakfiets en je kan me vaak rond het Calypso zwembad zien.



Ik ben **Marie** Mommer, mama van Gaspard (**2KK**).

Ik ben apotheker en heb een diploma in voedingskunde. Ik heb 2 andere zonen: Anatole (start in september in de OK), en Yvan, 5 maanden oud. Ik ben franstalig maar heb Nederlands geleerd door zelf naar Nederlandstalige school te gaan.

Ik zing en dans graag alleen in mijn keuken en ken de meeste liedjes van Disneyfilms uit het hoofd 😊



Dag schoolkrant! Ik ben **Stéphanie** Geerinckx, de klasouder van de **3^{de} kleuterklas**. Ik ben de mama van Arthur (2L), Héloïse (3K) en Tristan (OK) Deschepper. Funfact: ik verkleed me graag en maak graag leuke verjaardagstaarten bijv. in de vorm van een piratenboot, een trein of een eenhoorn ;-)

Dag allemaal, ik ben **Charly** en ben de vader van Lucette (eerste kleuterklas) en Joséphine (1L). Ik ben klasouder van het **1^{ste} leerjaar**. Ik ben lid van de ouderraad geworden omdat ik betrokken wilde zijn bij de school van mijn kinderen. Ik kijk ernaar uit om iedereen op het schoolfeest te ontmoeten!



Ik ben **Laurence** Duchateau, klasouder van het **2^{de} leerjaar**, samen met Maxime. Ik ben de mama van Simon (4L), Félix (2L), Juliette (2kK) en Charlotte die in september 2023 in de onthaalklas zal starten.

Ik hou van knutselen & fantaseren! Ik ben een vreselijke taartenbakker maar ik geef niet op! Mijn arme kinderen krijgen vaak slechte taarten en gebakken te eten! Ik lach omdat ze medelijden hebben met hun moeder en mijn taarten met een glimlach opeten!



Ik ben **Maxime** Cogels, Samen met Laurence ben ik klasouder van het **2^{de} leerjaar**. Anjali en ik zijn de ouders van Victoria (2LJ) en Pauline (3KK). Ik heb mijn hele schooltijd in het Nederlands gedaan en mijn lievelingsactiviteiten met de meisjes zijn Legos bouwen en samen naar school fietsen.



Ik ben **Nathalie**, nieuwe klasouder van het **3^{de} leerjaar** ! Ik ben de moeder van Henri (3L) en Ernest (1KK). Ik werk in HR bij Mars, die Twix, Snickers, Mars, M&M's en veel meer branden verkoopt. Maar ik eet deze producten niet, ik hou niet van chocolade! Dat is toch gek!

Ik ben **Cécile**, mama van Thomas (6LJ) en Arno (4L), en klasouder van het **vierde leerjaar**.



Ik ben **Cloé** Hupin, klasouder van het **5^{de} leerjaar**. Ik ben de mama van Anna (5LJ), Nelson (2LJ) en Rose (2KK). Sinds september ben ik co-voorzitter van de ouderraad, samen met Alessandra met wie ik heel graag samenwerk. We proberen samen een goed duo te vormen. Ik ga heel graag in het bos uitwaaien, met de kinderen (of zelfs zonder hen!) Sinds verleden jaar ben ik ook ingeschreven op de academie waar ik met veel moeite en veel moed fluit bespeel en notenleer volg.



Ik ben **Alessandra** Guglielmino, fiere mama van Sebastian (**5L**) en Ella (1L) en sinds september, samen met Cloé, co-voorzitter van de ouderraad. Ik ben heel blij dat we samen kunnen nadenken en zo ons steentje bijdragen aan verschillende projecten op ons schooltje. Een schooltje waar er al veel gespeeld, geleerd en beleefd is doorheen de jaren. Ikzelf ben ook oud-leerling en samen met nog een paar ouders nu op school kregen wij ooit les van meester Ronald (tot zelfs extra castagnette- en flamenco-les gedurende de middag-pauzes ;-))



Maja Debulpaep, mama van Jarno Peiren uit het **6^{de} leerjaar**. Ik hou van kinderboeken, knutselen en wetenschap.



Lieve ouders, om het belang van **op tijd komen** nog eens 'in the picture' te zetten, heeft de ouderraad de tips van de school gevisualiseerd. Er komen jammer genoeg nog steeds ouders en kinderen te laat op school toe. Laat het jullie inspireren; het is immers belangrijk dat er op tijd & samen gestart word.

 TIPS VOOR 'S AVONDS	 TIPS VOOR 'S MORGENS
<p>Kleding klaarzetten, samen met je kind</p> 	<p>Zet je wekker 15 minuten vroeger</p> 
<p>Een vaste plek voor schoenen</p> 	<p>Stappenplan maken voor je kind</p>  <p>opstaan aankleden haren kammen ontbijten schoenen aan</p>  <p>tanden poetsen naar de wc en handen wassen jas aan tas mee fiets pakken</p>
<p>Boterhammen, fruitdoosjes, zwemzak.. maken</p> 	<p>Eenvoudig gezond ontbijt</p> 
<p>Wassen</p> 	<p>Laat je kind zelfstandig aankleden en tandenpoetsen, mits wat hulp en aanmoediging</p> 
<p>Op tijd naar bed</p> 	<p>Een 'noodtasje' bij de voordeur/in de auto met een haarborstel, pakje crackers, flesje water...</p> 
<p>Je kind een leuke wekker laten kieszen</p> 	<p>Een dikke knuffel of kus bij het afzetten 🤗 Mik ten laatste op 8u25 in plaats van 8u30...</p> 

